

Nieuwjaarsbijeenkomst Dekenaat Amsterdam



*Wat hoor je van over de bergen
het bericht graag komen
dat het vrede wordt.*

4 januari 2011

Opening en welkom

Invitatorium (P.Thomas, L.Löwenthal)

Allen:



Gij o - pent mijn lip-pen. Mijn mond—zingt uw lof. Ik



ju - bel en juich voor de rots— van mijn heil.

Een machtige Heer
een Vader verheven
ver boven de goden
van mensen zijt Gij.

Allen:



De diep - ten, de grot-ten, de luch - ten, de wol-ken, de



kruï - nen der ber - gen be - ho - ren U toe.

De zee is van U.
Gij hebt ze geschapen.
Van U is het land.
Gij hebt het gewild.

Allen:



Ik ju - bel en juich.— Mijn mond—zingt uw lof met de
ritard: - - - - -



Zoon—en de Geest in de eeu - wen der eeu-wen. A - men.

Gebed

Het was een nacht (H.Oosterhuis, melodie oud-engels)



1. Het was een nacht door merg en been -
het werd een nacht van lich-ten
van wa-ter-wel uit— woe-ste steen
van vuur en ver - ge - zich-ten.

Een klank de doodse stilte brak,
een woord verwachting zaaide,
een stem uit hoge vlammen sprak
een storm de zee verwaaide.

Het einde komt, vlucht weg van hier,
zo schreeuwden van hun tronen,
de dochters van het goudvertier
en hun vergulde zonen.

Maar die in scherven stof en as,
verbruikt terneder lagen,
die wisten dat het niet zo was,
dat nieuw begin zou dagen

Het werd een dag zoals daarvoor
miljoenen dagen kwamen:
het rad voor ogen draaide door,
het duister spande samen.

Het is de nacht van voor de tijd,
geen klank van stem te horen –
uit doodse stilte uitgeleid
zijn wij maar pas geboren.

Die op hun tronen tieren voort
die in hun graven zwijgen.
Op onze lippen ligt een woord
dat klank en stem zal krijgen..

Schriftlezing: Jesaia 52

Wat hoor je
van over de bergen
het bericht graag komen
dat het vrede wordt.
Eindelijk goed nieuws
heil en zegen:
God is in aantocht.

Zij die op de uitkijk staan
melden het als uit één mond,
want zij staan oog in oog
met God die terugkeert
in hun land.

Barst daarom maar los,
al lig je nog zo in puin,
want er komt hulp.
God neemt
je heft in handen.

Niemand kan er om heen.
De hele wereld ziet
hoe voor haar ogen
God de wonden heelt.
(Jesaia 52:7-10)

Psalm 121

(t: Piet Thomas, m: L.Löwenthal)



Mijn o - gen kij - ken naar de ber - gen, van -
waar komt ie - mand die mij helpt?

De hulp voor mij komt van de Heer
die aarde en hemel heeft gemaakt.

Mijn ogen . . .

Hij die niet toelaat dat je struikelt,
Hij die niet slaapt, die je beschermt.
Die waken blijft over zijn volk
niet sluimert en niet rusten gaat.

Mijn ogen . . .

Het is de Heer die je behoedt,
zijn milde schaduw rust op jou,
opdat de zon niet overdag
noch 's nachts de maan je schaden zou.

Mijn ogen . . .

Hij houdt het onheil van je weg.
Zijn zegen is jouw zekerheid.
Waarheen je gaat of waar je staat,
Hij zorgt voor jou, nu en altijd.

Mijn ogen . . .

Nieuwjaarstoespraak door deken A. Bakker s.m.a.

Zegen

Slotlied: Komen ooit voeten (t: H.Oosterhuis)



Komen ooit voeten ge - vleu-geld mij melden de vre - de,
daalt o - ver smeulen-de aar - de de dauw van de vre - de,
wordt ooit ge - hoord
uit men-sen - mon - den dat woord:
Wij zul - len rus - ten in vre - de.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
Dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht
Overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden zij zullen mij groeten;
Wie was mijn vijand? Ik zal hem In vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan:
Vrede de weg voor mijn voeten.

